

Vervalsching- millionair

Emmausgangers valsch

De schilder Han van Meegeren is gearresteerd. Hij heeft bekend acht miljoen te hebben verdiend met het vervalschen van schilderijen van Vermeer en Pieter de Hooch. Hij gaf o.a. toe de maker te zijn van het gevonden schilderij de Emmausgangers, dat hier in Boymans hangt.

De vervalsching kwam aan het licht tijdens den oorlog, toen een notaris, die de bron van herkomst niet wilde noemen, weer een nieuw ontdekte „Vermeer” aanbod.

Op deze schilderij kwamen dezelfde figuren voor als op de Emmausgangers, maar anders gegroepeerd. Aan de echtheid van dit stuk werd getwijfeld en later ook aan de echtheid van het eerste stuk.

Van Rijkswege werd een onderzoek ingesteld. Het spoor leidde naar van Meegeren; behalve bij werden tal van medewerkers in arrest gesteld.

De vervalschte schilderijen zijn ten deele aan den staat en ten deele aan leidende figuren van het Derde Rijk verkocht.