

# DIT IS HAN VAN MEEGEREN

## De „Vermeer van Nice”



**VAN MEEGEREN** heeft zes valsche Vermeers geschilderd en daarmee de geheele kunstwereld bij den neus gehad. De meeste kunstenaars roemden de onbekende doeken als heerlijke meesterwerken. Er waren ook enkelen, die twijfelden. Hun stemmen werden echter niet gehoord, want de groote deskundigen wisten het b ter!

Nu Van Meegeren zijn geheim heeft moeten prijsgeven, zinnen de bedrogen experts op middelen om hun bedreigde reputaties te redden: Van Meegeren is een fantast, niet toerekeningsvatbaar, de zaak moet in den doofpot.

Maar dat is Van Meegeren's eierzucht te na. Hij zou geen Vermeer kunnen schilderen? Hij zal het bewijzen! Streng bewaakt is Van Meegeren thans op een atelier aan de Keizersgracht te Amsterdam bezig een zevende Vermeer te „scheppen”, ten bewijze van zijn technisch kunnen.

Destijds hebben wij reeds aangekondigd, in het bezit te zijn van alle gegevens omtrent deze geruchtmakende vervalschingsaffaire. Die bijzonderheden vormen een schier ongelooftlijk verhaal, dat wij thans op pagina 3 publiceeren.