

Han van Meegeren overleden

In de Valeriuskliniek te Amsterdam is gisteravond op 58-jarigen leeftijd plotseling aan een hartverlamming overleden de schilder Han van Meegeren.

Aan een merkwaardig en bizar kunstenaarsleven is plotseling een einde gekomen. De naam Van Meegeren die internationaal bekend is geworden, zal altijd verbonden blijven aan de titels van de pseudo-Vermeers die hij schilderde. Zoals hij tijdens zijn proces te Amsterdam vertelde, achtte de schilder zich door de critiek en de autoriteiten op kunstgebied miskend, een miskennis, die hem dreef tot zijn „Vermeers”. Hij verbaasde niet alleen Nederland, maar ook de internationale kunstwereld met zijn Emmausgangers en zijn Laatste Avondmaal.

De geschiedenis van het ophefmaken-



Han van Meegeren.

de schildertij en van de andere z.g. oude meesters is nog zo kort geleden beëindigd, dat wij haar als bekend mogen veronderstellen.

De schilder Van Meegeren was een bohémien, die schatten heeft verdiend en evenveel schatten heeft uitgegeven. Zijn villa's in Zuid-Frankrijk en in Laren waren even kostbaar als het bezit er van voor hem grillig was. Sloot hij niet de deur van zijn huis te Nice een kostbaar museum met Italiaanse kunstschatten, toen de eerste wolven van den naderenden wereldoorlog opkwamen en liet hij de kostbare verzameling, die duizenden waard was niet plotseling in den steek om er nooit weer naar om te zien?

De Rechtbank heeft den schilder op 12 November j.l. wegens oplichting veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Enigen tijd na deze veroordeling is Van Meegeren opgenomen in de Valeriuskliniek waar hij thans is overleden. Voor dat zijn straf nog was ingegaan verzocht hij zijn straftijd voor te mogen brengen in een inrichting waar hij met licht kon slapen en waar hij gelegenheid zou krijgen ook in zijn afzondering te schilderen.